



Langste wielerronde van Nederland 3 dagen, 12 provinciën, 750 km



De RideForHope is ons gelukt!

Beste deelnemer aan de Ride for Hope,

De 3de editie van de Ride for Hope zit er weer op. Al wat we hebben zijn herinneringen. Maar wat voor herinneringen! We kunnen als organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie, maar het was voor de deelnemers een enorm zware opgave gezien de zeer heftige weersomstandigheden.



Wat zijn wij trots op jullie allemaal. Iedereen heeft zijn eigen grenzen verlegd. Stond er zondag nog € 98.777,- op de cheque, inmiddels zijn we door gegroeid naar de € 100.000 euro.

Ook 100.000 euro is ons gelukt!

Het "RideForHope" weekend

Vrijdag

Het weekend begon vrijdagochtend in alle vroegte bij het Topshuis van Rijkswaterstaat op Neeltje Jans.

Na bemoedigende woorden van zowel Teun van Vliet (ex-prof wielrenner, hersentumorpatiënt) als Klaske Hofstee (voorzitter stichting STOPhersentumoren.nl) volgde een indrukwekkende minuut stilte voor de mensen waarvoor de deelnemers de komende drie dagen zouden fietsen.....

Vervolgens loste Teun van Vliet het startschot en de deelnemers fietsten gezamenlijk de stromende regen in om te beginnen aan de tocht van maar liefst 750km! Deze eerste dag fietsten de deelnemers onder zeer zware weersomstandigheden via Rozenburg, Breukelen, Lelystad naar Giethoorn. We hadden de wind krachtig in de rug, maar de regen zorgde voor val partijen. Er vielen zelfs deelnemers af door blessure leed. Ons peloton splitste zich in twee groepen. De schemarijders en de snellere groep.



Zaterdag



Na een zeer natte en zware eerste fietsdag volgde op zaterdag de monsteretappe van Giethoorn naar Elburg. Twee dijken stonden op het programma. En de wind werd steeds krachtiger. Hielp oud schaatser Jan Ykema de deelnemers de Afsluitdijk over door kopwerk te verrichten, op de Houtribdijk moesten we het alleen doen. Met een krachtige wind, bft 6 op de zij werden we bijna van de dijk geblazen. De knieën werden steeds stijver en de glimlach grimmiger. "Over deze dijk wil ik nooit weer heen", vertelde een deelnemer, "zelfs niet



met de auto". Terwijl een andere deelnemer hijgend verzuchtte dat het wel heel erg heroïsch was.... Gelukkig hielden de motards alle deelnemers in de gaten en velen uit de wind door het voorrijd werk.

Zondag

De laatste dag. Was het ons gegund net als vorig jaar met zon op de Cauberg te finishen? Bij de start regende het in ieder geval. Maar de mooie route door de Veluwe maakte veel goed. In Schaijk kwamen de overige team leden van Dr. Arnaud Vincent ErasmusMC bij het peloton. Zij ondersteunden hun collega met de laatste etappe, en natuurlijk weten zij als geen ander waarvoor zij fietsen: meer geld voor onderzoek. In Nederweert kwamen de twee pelotons weer samen. En al snel werd duidelijk dat de regenjasjes echt uit konden. In een lange oranje sliert werd er gefietst naar de Cauberg.



GEZAMENLIJK strijden voor onderzoek naar kanker was dan ook wederom weer van toepassing tijdens de laatste dag. De allerlaatste maar zeker niet minder zware kilometers op weg naar de finish. Een laatste uiterste inspanning werd gevraagd van de deelnemers om de Cauberg te beklimmen. De snellere groep hadden we achter in het peloton opgesteld zodat ze hun laatste krachten konden inzetten om die deelnemers te helpen die de Cauberg niet meer zelf op konden komen. De motards zorgden voor vrije doorgang in Valkenburg. Bovenop de Cauberg stonden vele familieleden, supporters en andere belangstellenden de Riders op te wachten om ze te trakteren op een geweldig onthaal en een staande ovatie; dat hadden ze uiteraard dubbel en dwars verdiend!

De dochtertjes van hersentumorpatiënt Nico Faaij hadden de eer om de medailles aan de deelnemers uit te delen. Na 3 loodzware dagen werd dan bekend gemaakt wat de benefiet tocht had opgebracht: Op de cheque stond een bedrag van 98.777,- euro. De Giant racefiets werd gewonnen door Harry de Bos van team "De uitdaging", welke de fiets meteen weer schonk aan de stichting om te gebruiken nog meer donaties te werven.

De gehele tocht stond in het teken van het verzamelen van geld voor meer onderzoek naar de verschrikkelijke ziekte. Dit geld werd de afgelopen weken en maanden op allerlei manieren verzameld door de deelnemers. Ondanks de zware tocht en het emotionele karakter van het gehele evenement was de RideForHope editie 2013 een geweldig moment.

Dankwoord

De Ride for Hope was een geweldig geslaagde editie, dit was echter nooit gelukt zonder de geweldige inzet van de diverse vrijwilligers en vele andere partijen. Bij dezen een speciaal dankwoord voor:

- De motards, EHBO en verkeersbegeleiding. Voor de koersauto met de immer positieve becommentariëring. De koersdirecteur. Maar ook: Frodo Grob, Ben Rozendal, Henk van Drooge, Jan Koster, Johan van Borselen, Jo van Deurse, Josze Volders en Jan Blom, Ben Rozendal, Eric Martens, Reijer van Galen, en alle namen die ik vergeet op te noemen.





- De verschillende verzorgingsposten waar we kosteloos gebruik mochten maken van de locatie
- Stichting MOS die het gehele weekend met motards de medische hulp voor hun rekening heeft genomen
- Fietsenmaker Dennis Koops die het gehele weekend alle technische problemen verholpen hebben
- Fotograaf Joost Boudewijns die het gehele weekend geweldige foto's hebben gemaakt.
- Moniek van Gelder de masseuse, die met haar wondertape vele knieën wist te verlichten.
- Ruud en Ton Tobé voor het uitzetten van de geweldige route, zie hieronder nogmaals een afbeelding van de route die door de deelnemers het afgelopen weekend is verreden.
- Overige sponsors, leveranciers en andere vrijwilligers die zijn/haar bijdrage hebben geleverd aan een zeer geslaagde editie van de Ride for Hope. We hopen dat we volgend jaar weer mogen rekenen op jullie bijdrage zodat we ook volgend jaar weer gezamenlijk kunnen strijden voor meer onderzoek naar kanker.

IEDEREEN BEDANKT VOOR DE GEWELDIGE INZET !!!



RideForHope 2013

Donaties die tot 15 juli binnen komen tellen nog mee voor de RideForHope 2013. Donaties die wij hierna ontvangen zijn voor de editie 2014.



Langste wielerronde van Nederland 3 dagen, 12 provinciën, 750 km



RideForHope 2014

Onze vierde editie zal zeer waarschijnlijk het weekend van 20, 21 en 22 juni 2014 zijn. Leg het alvast vast in je agenda. En hou onze website in de gaten. Zodra wij het definitief weten komt de datum op de site. En zetten we de site open voor nieuwe inschrijvingen. We zouden het zeer waarderen dat een ieder van jullie volgend jaar nog meer deelnemers meeneemt om mee te fietsen. We zullen proberen dan via de inschrijving iedereen in pelotons op snelheid in te delen.

Foto's RideForHope 2013

De komende dagen zullen we zoveel mogelijk foto's verzamelen en aan jullie aanbieden ter download. Hou onze website / social media in de gaten hiervoor.

Wielershirt RideForHope

Awareness is het halve werk. Draag graag ons wielershirt als je traint en andere tochten fietst. Hoe meer bekendheid, hoe meer deelnemers, hoe meer onderzoek wij kunnen financieren. Wil je een extra wielershirt? Een wielershirt van dit jaar kost 30 euro. Daar hebben wij nog maar een paar van. Echter we hebben ook nog shirts van 2012 en 2011. Die zijn gratis.(op = op).

Opbrengst RideForHope

De donaties van de RideForHope komen rechtstreeks binnen op de rekening van Stichting STOPhersentumoren.nl. De stichting heeft een call for proposal uitstaan met de deadline van 30 juli. Hierna worden de onderzoeken beoordeeld door de Wetenschappelijk Advies Raad. Eind september wordt in gezamenlijk overleg dan bepaald welke onderzoek aanvragen gehonoreerd worden. In oktober worden de meest veel belovende onderzoeken uitbetaald. Zie hiervoor de STOPhersentumoren site.

Social Media

We blijven actief op social media. Help ons de berichten hierop te verspreiden en Twitter en Facebook graag met ons mee.

www.Facebook.com/

<https://www.facebook.com/pages/RideForHope/124823734250386>

Wij zien jullie volgend jaar,

Sportieve groet,
Organisatie RideForHope



Voor meer informatie of vragen kan je mailen naar info@rideforhope.nl of bellen naar 030-8774491



Tot ziens bij de RideForHope 2014